

# FANTASIA

- En historie om **mod**, **eventyr**  
og **venskab**



© Digtet og illustreret af:

August Bundgård Hansen  
Aya Hamilton  
Dharma Vera Gribby Juhl  
Ella Vega Vilstrand  
Emma Elisabeth Engly  
Filipa Klevang Kristensen  
Filipa Wind Barnewitz  
Hannibal Gerlach Brøndum  
Hjalte Hjort List  
Jeppe Dragsbæk Hjørlund  
Jessie Strid Nielsen  
Johanne Karoline Pedersen  
Mathias Juul Sigmann  
Merle Ellinor Eilsø  
Noah Pihl Rising  
Philip Moïse Rasmussen  
Rasmus Andreas Jensen  
Robin Lindholm Junghans  
Sofia Kristine Bondo Rasmussen  
Sofia Ploug Graubæk  
Thea Øien Munter

1. udgave, 1. oplag 2024

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden for de i aftale nævnte rammer.

For mere information om projektet skriv til fortæller Maria Junghans på  
maria.junghans@gmail.com  
eller besøg <http://www.children-of-sheherazade.de/>

Bogen er skabt som en del af projektet The Children of Sheherazade  
Støttet af EU's Erasmus + program





Der var engang en by, der hed Fantasia. I byen var der en bank med tremmer for vinduerne og et træ foran med fugle i.



Ved siden af banken var der en bager, og en rideskole med en hest, der hed Wilma.



Der var også et hospital og et bibliotek med mange Harry Potter bøger. Der var en sminkesalon, hvor tre piger arbejdede. Blandt andet Fie. Hende kommer vi til senere.





Der var en hårsalon, et tivoli, en gymnastiksal med en legeplads ude foran, en lufthavn, en tegneskole, en go-cart-bane, en gaderestaurant, en tyrefægterarena,



en svømmehal, hvor de professionelle svømmere trænede.



Lige i udkanten af byen var der en ådal med en masse børn, der var så trætte, at deres ben var ved at knække, en havn, hvor der lå en båd, en yacht og en RIB-båd.



På den anden side af havnen lå det åbne hav. På havnen lå der en solbrillebutik, en sybutik, en biograf og lidt derfra en fodboldbane.



I denne historie fra byen Fantasia kommer du til at møde:



### Filippa

13 år gammel

Hun er fjolet, flot og er møntsamler

**Freja** er 12 år gammel. Hun er musikalsk og en fantastisk fodboldspiller.





## Filip

18 år gammel

Han er en modig, mundløs (han siger ikke så meget) målmand

## Folke

17 år gammel

Han er en fuld, fræk mountainbiker.







Og deres forældre **Frederikke** og **Flemming**. Frederikke bliver også kaldet Frekke. Hun er 42 år gammel. Hun er en forelsket, manifique magiker. Hun er gift med Flemming på 45 år. Han er en fed, altså cool, maler.

Familien har falcken *Falke* som kæledyr.



Så er der skurkene Sofie og Sofus.

Sofie har sort hår og hun er sindsyg cool og dygtig. Hun er sensitiv, hun styrer og hun er sød mod de små. Hun er lidt af en charlatan, og så stjæler hun og skyder med skydere.



De to skurke har et

**superfly**  
sammen.

Skurken Sofus har sølvhår og han er sindsyg god til at skyde. Han er sej og er en skumfidusstjæler, og så stjæler han skydere, mest snipere og shotguns.

Der er også et par hjælpere.

**Hr. H. Højlund** har hvidt hår, han er hurtig, høj og han kan forvandle sig til en hest.

Han er makker med **Helga**, der også har hvidt hår og er hurtig. Hun er tilmed heldig og hun kan hoppe højt og forvandle sig til en hund. Desværre lider hun af højdeskræk.



De to hjælpere kan **HYPNOTISERE**, høre ultrahøje lyde og de har en **helikopter**.







Endelig er der *Fie*, som er Filips  
forlovede. Hun er fin og flot og  
arbejder i byens neglebutik sammen  
med to andre piger.



Fredag formiddag flyver Freja i frikvarteret  
fra Frankrig forbi Finland i flyvemaskine  
for at fejre Filippas fødselsdag.  
Fredag fejrer fjollede Filippa fødselsdag  
og falder i fødselsdagskagen.

Flemming flik-flakker til fashionshow.  
Filippa falder i floden fordi den fortryllede frø fisker fra  
fortet.  
Forelskede Filip flytter fra familien til sin forlovede Fie.  
Folke fræser forbi flyttebilen til den forlovedes fine  
forhave.  
Frederikke flader ud foran fjernsynet.



I Danmark var der en fødselsdagsfest for Filippa. Sofie og Sofus fløj i deres fly og hjælperne Helga og Hr. H. Højlund flyver i helikopter.

Helga besvimer og falder ud af helikopteren og lander i en skumfidus bag ved fødselsdagen og bliver næsten set. Sofie og Sofus lander lidt derfra.

Hr. Højlund opdager, at hans plan om at få fat i skumfiduserne til surprise partyet er gået i vasken. Han havde gemt sig for at udspionere skurkene, men nu er han opdaget.

Sofus kommer frem og kæmper med Hr. H. Højlund om skumfidusen. De kæmper lige udenfor vinduet.

Freja får øje på dem. Hun skriger.

De andre kommer løbende til.

"Hvad sker der, min egen pige, min guldklump, min mussepige, min sveske, min indtørrede blomme, min helt egen blomst, min snaskeprut, min egen hamburger?!" spørger Frederikke.

"Der er nogen som slås udenfor!"

"Nej, der er ingen. Det er noget, du bilder dig ind" siger Folke.

Men der stod nogen udenfor. Sofie og Sofus som vil stjæle limousinerne, som Filippa skulle have kørt i hen til

festen. De holder bag ved huset. Men det får de ikke held med, fordi nogle bodyguards dukker op.

Nu kan Filippa komme til festen uden problemer.

Men skurkene når at stjæle skyderene.





Filippa går en tur i Ådalen. Hun ser en frø ved åen. Den fisker efter mønter og Filippa ser en kæmpe mønt i åen. Hun falder i åen, da hun prøver at få fat i mønten, og opdager et hemmeligt fort nede i vandet. Så kommer frøen og den redder hende, så hun kysede den, og vil løbe væk. Hun falder over en lille rullesten og falder i åen igen. Da griner frøen højt.



"Kan du se fortet?" spørger den.

Filippa nikker. Fortet er inden i en stor bobbel, der ovenfra ligner en kæmpe mønt og en glad smiley. Skurkene Sofus og Sofie går rundt derinde.

"Men hvorfor kan jeg se tyvene der?" spørger hun.

"Jeg tror, at de bor der," svarer frøen, "svøm du ned, så du kan se om det er rigtigt."

Filippa svømmer ned til fortet. Hun går ind. Sofus og Sofie står og taler. Hun går videre og ser at der er fire døre. To brune, en dør af guld og en af skumfidus. Hun går ind ad den tredje dør. Det er et fængsel, hvor hendes to veninder fra skolen Klara og Sofia bliver holdt fanget. Hun får dem ud derfra og væk fra fortet. Hvordan der blev fanget er en helt anden historie, som vi ikke fortæller denne gang.









Filippa går tilbage til festen og fjollet som hun er falder hun i gaverne, SMASK lige ned i kagen. Nu begynder hun at grine som en GAL, så meget, at hun er lige ved at falde ud af vinduet, og da opdager hun frøen igen. Hun når ikke at redde sig selv, og falder ud af vinduet lige ned i søen.

Men hov, så opdager hun, at frøen fisker efter moneys til hende. Hun svømmer hurtigt ind til bredden og hilser på frøen, som viser sig at være Fie, Filips forlovede. Nu er der bid, FrøFie trækker og trækker, og der kommer en stor pose guldmønter op.

Filippa bliver så glad for at se posen med penge, at hun falder lige ned i søen igen.



# SPLASK



Året efter holder Filippas fødselsdag igen. Denne gang flyver Sofus og Sofie i deres superfly for at spolere hendes fødselsdag og endelig stjæle en masse skumfiduser, men Sofie besvimer og falder ud af flyet og lander på gaden foran fashionshowet, hvor Flemming får øje på hende. Han genkender hende fra dengang, hun stjal skyderne sammen med Sofus. Han skal lige til at ringe til politiet, men så kommer hjælperne og hypnotiserer ham, så han ikke ringer til politiet. De kan bare ikke lade være med at hjælpe.



Sofie vågner og Flemming er ikke hypnotiseret mere. Sofie bliver bange og skyder Flemming i benet. Han dør ikke, men han skal akut på hospitalet.

Frederikke, der flader ud foran fjernsynet, ser i nyhederne, at Flemming er på hospitalet. Hun vil fluks køre hen til Flemming, men der går lidt tid før hun kommer ud til bilen, for hun skal selvfølgelig have fjernsynet med. Det er ikke let at se fjernsyn og køre bil samtidig, så hun kører galt, og nu skal hun også på hospitalet.





Filip kører til biblioteket sammen med Fie. De læser Harry Potter bøger. Sofus finder ud af at Hr. Højlund har stjålet hans kæmpe skumfidus og at han har gemt den på biblioteket. Han løber ind for at kysse den.



Freja går ud i køkkenet til sin mor Frederikke og spørger om hun må gå på biblioteket. Det må hun godt, så hun begynder at gå derhen.

Inde på biblioteket er der mørkt. Freja snubler i en brun bog med blåt mønster inde på biblioteket. Hun bliver så opslugt af bogen, at hun går ind i en bogreol.

Med ét begynder de andre bøger at blafre imod bogen. Det er som om, at de prøver at tage bogen fra hende, men Freja er besat af bogen. Der er noget hun ikke ved om den, og det er at det er skurkenes dagbog. Hun løber efter den brune dagbog, som fører hende hen til en anden bogreol, hvor den skubber en bog ud og reolen bliver skubbet til side.



Nu er der to døre. På den ene dør står der: "Den som tør gå herind er blot et fjols". På den anden dør står der: "Den som tør gå ud er blot en helt". Freja bliver usikker. Hvilken dør skal hun vælge? Hun tænker sig ikke om. Hun går bare ind ad den første dør.



Hun vælger? Hun tænker sig ikke om. Hun går bare ind ad den første dør.



Alt snurrer rundt. Hun lander på et hårdt og koldt gulv inde i en fængselscelle og hun opdager tre af hendes bedste veninder Flormelis, Mælk og Smør.



Freja spørger: "Hvad laver I her? I burde være i køkkenet derhjemme, så mor og far ikke opdager jer."

Flormelis svarer: "Men det var fordi vi så dig gå på biblioteket, og vi vidste at der var noget farligt på færde, og vi så dig være helt opslugt af skurkenes dagbog."

Smør og Mælk nikker ivrigt og så spørger Freja: "Var det Skurkenes



dagbog?"

"Ja" sagde Mælk og sukkede. Freja stirrer ud i luften. Var det virkelig Skurkenes dagbog? Nu kommer Sofus og Sofie med en giga skumfidus. Freja skriger højt, og så bliver hun også fanget sammen med Flormelis,

Mælk og Smør. Mælk sukker og siger: "Når man læser i Skurkenes dagbog kan Skurkene se én".

Det var fredag den 13. Det lignede og tordnede. Sofie og Sofus sad hjemme på fortet og spiste den sidste skumfidus.

"Vi må finde på noget, så vi kan få fat i flere skumfiduser, eller bliver du tynd som en tændstikkedreng!" sagde Sofie.

"Ja, vi kan røve banken!" sagde Sofus

"Men hvordan kommer vi ind og forbi vagterne?"

"Vi klæder os ud som en bankmand og en rengøringsdame. Vi har jo et helt rum med forklædninger"

Det var en god idé. Men inde i rummet kunne de ikke finde banktøjet.

"Pokkers, så må vi finde på noget andet", sagde Sofus.



"Vi kan fange nogen fra banken og tage deres tøj"

foreslog Sofie.







De gik hen til banken, lige inden den skulle åbne. Det regnede så meget, at deres tøj blev helt vådt. De stillede sig op ved bankens bagdør og lidt efter kom en rengøringspige ud, hun havde lige fået fri. De fangede hende og kom en af Sofus sure sokker for hendes mund og noget gaffatape, så hun ikke kunne råbe om hjælp. Lidt efter kom en bankmand gående. Ham fangede de også. Også han fik en sur sok og noget gaffatape. De bandt deres hænder med reb bag ryggen.

I det samme kom Hr. Højlund og Helga forbi.

"Hey hjælp os lige med at holde dem, så vi kan få deres tøj af!" sagde Sofus og Hr. Højlund og Helga, der jo var og er hjælpsomme, hjalp dem.



Så tog Sofie nøglen fra bankmanden og gemte den i sin gummistøvle. De tog ham og rengøringspigen med ind i banken, ned i kælderen og hen til en kiste fyldt med penge. Den tømte de for penge og kom pigen og bankmanden ned i kisten og lukkede dem inde.

Nu tog Sofus bankmandens tøj på og Sofie tog rengøringspigens tøj på. De gik ind i banken og på loftet, hvor alle bankboksene med koderne og folks penge var.

En bankansat kiggede på dem og sagde "Må I godt være her?"

Sofie smilede og sagde: "Ja, jeg skal gøre rent her" og Sofus sagde: "Ja, jeg har noget jeg skal ordne"

"Okay" sagde den bankansatte så og gik.

"Nu skal vi bare have nøglen frem" sagde Sofus. Men Sofie kunne ikke finde den. Den var helt og aldeles væk.



"Pyt" sagde Sofus og trak en lille bitte microchips-prængladning op af lommen og satte den ind i låsen. **Bang!** sagde det og der kom et hul ved låsen stort nok til at de kunne få laserstålen ind og skære døren op, så de kunne komme ind til boksene.





Imens stod Hr. Højlund og Helga nede ved kisten. "Skal vi redde dem nu?" Sagde Hr. Højlund "Ja, vi er jo hjælpere" sagde Helga og så låste de kisten op og hjalp pigen og manden ud. De stod der kun iført undertøj og deres underbukser var blevet helt våde, fordi de var blevet så bange at de havde tisset i bukserne.

"Sikke noget rod" sagde Helga "Det må vi have fikset".

Heldigvis var der en tøjbutik lige uden for banken. Den var en kilometer lang, den startede som en genbrugsbutik og endte som en modebutik, hvor Flemming gik til fashionshows.

Men bankmanden var så flov, at de blev nødt til at lave noget tøj til ham, før han ville gå nogensteder, så de tog rengøringpigens moppe og lavede den til et lille miniskørt og noget af papiret blev til en top.

Til pigen syede de en masse pengesedler sammen til en kjole.



Flemming flik-flakker til fashionshow, men han har set forkert på datoerne og kommer en dag for tidligt. Heldigvis får han lov til at gå ind og se på alt tøjet, som de er ved at hænge op. Der hænger den mest fantastiske ternede frakke med pelskrave og pels ved ærmerne. Rød, blå og sorte terne, og lidt grønt. Den er lige noget for Flemming. Men den koster 10.000 kroner og Flemming havde glemmt dankortet hjemme, ja, faktisk var det klippet over.

Trist går han ud derfra. Han går forbi den lange genbrugsbutik. I udstillingsvinduet hænger en frakke helt magen til den fra fashionshowet. Han kan næsten ikke tro det. Han skynder sig ind og vil købe frakken.

Han er så glad, men han har stadig ingen penge. Heldigvis kommer en af hans venner forbi. "Du må godt låne de 50 kroner af mig" siger han og så kan Flemming købe frakken. Han skynder sig at tage den på og går glad ud på gaden. "Men hey!" Siger vennen. "Der er et kæmpe hul i ryggen på den!"

"Nå, pyt" siger Flemming "det syr jeg bare derhjemme".







Da hullet er syet med flot pelsstof, så skynder han sig hen til biografen, hvor han skal mødes med Fredderikke. Han har en buket roser med til hende.

De står i kø til popcorn, da de opdager, at der ikke er flere tilbage. Men heldigvis er der en masse på gulvet. Dem samler de op og går ind til filmen.



De sidder derinde og ser en film, der hedder Cookieland. Det er en romantisk film om cookies. De går forelskede op foran lærredet og begynder at kysse.



Folk i biografen råber: "Gå væk. I skygger! Vi kan ikke se noget!" Og skaber en masse postyr. En vagt kommer og tager dem ud af biografen.

"Man må IKKE kysse i biografen!" siger han strengt. Så smiler han og giver dem to billetter til restauranten. "Dem skal I have, fordi I er så modige, at I tør vise, at I kan lide hinanden" siger han og Frederikke og Flemming slutter dagen på byens hyggelige fortovsrestaurant.





## På FODBOLDBANEN



Fantastiske Freja skal til en fodboldkamp mod Pelé og de støvleløse. Det står 2-0 til de Støvleløse, men så scorer Freja og det står 2-1. Der er ét minut tilbage af kampen, så er der en fra Frejas hold som scorer og det står 2-2 og der er et halvt minut tilbage, da der er ti sekunder tilbage kommer Folke fræsende ind og scorer til Frejas hold og...kampen er slut, mens det stod 2-3 til Frejas hold. Frejas hold vandt!!! Frejas sukker lettet.



## En dag i tivoli

Hele familien og Freja er taget hen i byens tivoli. Den første forlystelse de vil prøve er Pariserhjulet. Det er 65 meter højt med gondolvogne store nok til at de alle kan være i den samme gondol.

Da de er aller højest oppe går hjulet i stå. Først tror de bare, at det er for, at de kan nyde udsigten, men minutterne går, og det går op for dem, at de er fanget og hjulet slet ikke kan dreje rundt mere.





Ude i horisonten nærmer en tornado sig. Gondolen begynder at gynge faretruende.



"Jeg får kvalme" siger Folke og bliver grøn i hovedet.

Tornadoen nærmer sig hurtigt. Det gynger mere og mere.  
"Hjælp! Vi vil ned!" skriger de i kor.

Flemming er den eneste, der tager det helt roligt. Ja, faktisk tager han det så roligt, at han lægger sig ned og falder i søvn.



Freja går i panik, og før nogen når at reagere, springer hun ud af gondolen og falder ned mod jorden. I det samme når tornadoen hen til pariserhjulet og griber Freja, på mirakuløs vis sætter den hende lige så blidt ned i Lynet, der er på vej op mod den største af bakkerne på turen. Freja er ikke spændt fast, så da rutsjebanen begynder at køre ned i rasende fart, bliver hun slynget af og lander i den vilde rutchebane Fønixen og i et loop falder hun ud af vognen og lige hen, og hun nærmest hopper hen i Hvirvelvinden, hvor hun lander i det sæde, hvor skurken Sofie var lige ved at sætte sig. "Hov, hvor kom du fra?!" spørger Sofie overrasket. "Oppefra" svarer Freja og sikkerhedsbøjlen går ned, og Sofie må vente til næste omgang, mens Freja sidder ved siden af Sofus og hviner, mens de bliver slynget rundt.

I mens har Helga og Hr. H. Højlund som tilfældigvis også var i tivoliet denne dag og med pariserhjulet, fundet en løsning på problemet. Helga der er højdeskræk blev lokket om bord på pariserhjulet af Hr. H. Højlund, der gerne ville lære hende at overvinde sin højdeskræk, så han lokkede med hendes favoritslik. Nu sidder de så der helt oppe og bliver gynet fra side til side af tornadoen. Helga hiver fjernbetjeningen til deres helikopter op af lommen og får helikopteren hen til deres gondol. De springer ind og flyver derefter hen og hjælper Fie, Filippa, Frederikke, Folke og Filip ud, og får vækket Flemming, så han også kan komme ned.

Nu begynder de at lede efter Freja, og de spørger hinanden om skurkene havde en finger med i at Pariserhjulet gik i stå.

Imens er Freja endelig kommet ud af forlystelsen og har fået vildt meget lyst til Candy floss. Så hun går hen og køber en kæmpe stor en og så uden at tænker nærmere over det, går hun hjem med sin kæmpe store candy floss og sætter sig i sofaen foran fjernsynet. Endelig har hun det helt for sig selv!







Mens hun sidder og ser Jas og Mika, går resten af familien rundt og leder efter hende. Frederikke



græder: "Ser jeg nogensinde mit barn igen?!" Flemming og de andre prøver at trøste hende.

Til slut må de dog tage hjem uden Freja.

De kommer ind i huset, hører lyden fra TV'et, Frederikke stormer ind i stuen og udbryder: "Åh jeg troede aldrig jeg skulle se dig igen!" og løber frem med åbne arme, lige forbi Freja og hen og krammer fjernsynet, hvor Jas og Mika fortæller om deres lille nuttede hund.



## En dag i Fantasia's skønhedskvarter



En dag kommer der en højest usædvanlig kunde ind i Fantasia's negleklunik. Hun er meget grim. Hendes negle er groet til med mos. Tommelfingerneglene er grove, rillede og flossede. De andre negle er så lange, at de snor sig som snegehuse. Hendes kjole er hullet og beskidt, og hendes hår er uglet og fyldt med visne blade.

Pigerne i negleklunikken ser på hende med væmmelse i blikket.

"Jeg er Dronning, vil I ordne mine negle?"

"Nej!", siger de og holder sig for næsen.

"Men jeg vil give jer alt hvad I vil have, bare I hjælper mig" beder dronningen.

"Ok, 100.000 kroner" siger en af pigerne.

"Det er i orden!" svarer dronningen. Pigerne tager beskyttelseshandsker på og maske, og så går de i gang med at rense dronningens negle, klippe dem, og vaske hendes hænder og smøre dem

ind i creme. Til sidst kommer lakken, med diamanter i.

"Tak," siger dronningen.

"Hvordan kan det egentlig være, at du er dronning og du ser sådan ud?" spørger Fie.

"Jo, nu skal du høre" siger dronningen og fortæller:





"Indtil for et par dage siden var jeg lykkelig og glad i mit eget land på den anden side af skoven. Jeg vidste godt, at jeg var det, andre måske ville kalde mega grim, men jeg var glad for det, fordi jeg ikke lignede alle de andre dronninger.

Men mit folk så billeder af de andre landes dronninger og blev så vrede over, at jeg ikke ville være som dem, så de jog mig bort og jeg måtte løbe gennem skoven, hvor torne fra rosenbuske rev i min kjole. Den var i forvejen gammel, fordi jeg kun køber tøj, når det er mest nødvendigt for at passe på klimaet, og jeg måtte grave efter rødder med mine negle for at få noget at spise."



"Men hvorfor vil du så se pæn ud nu?" undrede Fie sig.

"Jo, fordi jeg vil gøre alt for at komme tilbage til mit eget land" svarede dronningen hende.

"Så må du hellere kigge ind i skønhedssalonen ved siden af og ind til frisøren, og vi har også en rigtig god genbrugsbutik, der er en kilometer lang" sagde pigerne.



Den grimme dronning fik den store tur i skønhedssalonen og fandt noget smart tøj i genbrugsbutikken.

Bedst som hun kom ud af den en kilometer lange genbrugsbutik, kørte Fantasias dronning forbi i sin limosine, og rigmanden i sin.



Fantasias dronningen holdt ind til siden, og da hun så den anden dronning udbrød hun: "Endelig en der kan overtage kongeriget. Nu abdicerer jeg!"

Sådan gik det til at den grimme dronning fik et nyt hjem og selvom hun var pænere og renere end før, var hun stadig noget for sig selv.

Her slutter vores historier om byen Fantasia. Men der er mange historier, der venter på at blive fortalt.

Hvad sker der for eksempel, når Hr. H. Højlund og Helga forvandler sig til en hest og en hund? Og hvordan slap Freja egentlig ud fra skurkenes fængsel?

Der var også dengang familien tog på skiferie til Norge, men det er en helt anden historie...







The Children of Sheherazade